



## Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek

Secretariaat:  
Kanaalweg 7  
7665 VD Albergen

---

### Fietsroute Heemkunde 12 juni 2016 ca. 36 km.

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico

In onze omgeving is een fietsknooppuntennetwerk aanwezig. Wij fietsen gedeeltelijk volgens het knooppuntennetwerk. Het is de bedoeling om steeds van knooppunt naar knooppunt te fietsen. Deze knooppunten zijn door middel van een nummer in een rondje langs de kant van de weg steeds duidelijk op bordjes aangegeven. Op elk knooppunt is een bord aanwezig waar alle knooppunten op staan aangegeven. Op sommige plekken is de route ook uitgeschreven omdat hier het knooppuntensysteem niet in voorziet.

Hieronder staan de borden van het fietsknooppuntennetwerk.



### Routebeschrijving

1. Start vanaf Landhotel "t Elshuys".
2. Rechtsaf = Gravendijk volgen.
3. Hier pakken wij het knooppuntennetwerk op, wij gaan nu richting knooppunt 55 naar 56 naar 59 naar 60 naar 58 naar 81 naar 82 naar 80 naar 76 naar 78 naar 46 naar 42 en naar 69.

Na knooppunt **42** links van de weg bij **café-restaurant Groot Agelo "MAX" (fam. Groeneveld) Koffie Pauze.**

4. Na de koffiepauze de weg vervolgen en daarna de tweede weg linksaf = is Hezebergweg.
5. 1<sup>ste</sup> weg linksaf = Zonnebergweg.  
Hierna ziet u rechts van de weg het gedenkteken van de brooduitdeling in de Ageleres.
6. Zonnebergweg steeds blijven volgen.
7. 3<sup>de</sup> weg rechtsaf is Ikinkstraat (bij kruisbeeld).
8. Einde weg linksaf = Kerkstraat hier pakken wij de fietsknooppunten weer op en fietsen naar knooppunt **40** (na Bays rechtsaf) .  
Dus van knooppunt **40** naar **39** naar **44** naar **81**.
9. Via het fietspad langs de Ootmarsumseweg naar Albergen.  
In Albergen is dit het **einde van fietsroute.**

Langs de route zijn op veel plaatsen mooie zitbanken aanwezig.

Langs de route zijn op diverse plaatsen **informatieborden** aangebracht; neem de moeite en stap eens af en lees de tekst op deze borden.

Aan de Bellinkhofsweg bij huisnr.15 staat een oude klokkentoren. Deze is daar ± 40 jaar geleden geplaatst door de bewoner van de woning de heer Junick senior. Het uurwerk is gemaakt in opdracht van het Comité tot viering van het 25 jarig priesterfeest van Pastoor van Laak in Lent. Het uurwerk heeft aldaar in de R.K. Kerk van Maria Geboorte gestaan. Het is een zogenaamd achtdaags uurwerk uitgerust met een Angelus luidwerk. De vier cijferplaten hebben een diameter van 125 cm. De prijs voor de gehele installatie bedroeg destijds **f** 1.580,00 en het uurwerk is in augustus **1919** opgeleverd. Het is gemaakt bij Koninklijke Eijsbouts te Asten.

Na knooppunt **76** passeert men rechts van de weg het **"Stift"**. Hier kan men even de omgeving en de oude kerk bekijken.

**Tekst op het informatiebord op de Ageler esch:**

#### **Het boakenstuk in de Ageler esch**

Uit oude geschriften blijkt dat rond het jaar 1620 de boeren uit Agelo op deze plaats begonnen met de brooduitdeling aan de armen.

Omdat het jaar de gehele oogst was mislukt, door vreselijk onweer en hagelbuien.

Vanaf die tijd is het een jaarlijks gebeuren op de Maandag beloken - Pinksteren.

Dertien keistenen verbeelden hier de dertien boerenerven, die dit gebruik in ere houden. Het waren de zogenaamde Markeboeren, die de volle zeggenschap hadden over de regels en het gebruik van de gemeenschappelijke gronden in de periode 1447 - 1843.

De brooduitdeling en het bidden voor het gewas jaarlijks (vanaf 1957) op de Maandag en Dinsdag voor Hemelvaart symboliseren de verbondenheid van Agelo met het christendom.

**Tekst op de informatieborden op de kleine keien:**

Links,

Braam, Brookhuis, Gerveman, Höwerboer, Loman, onbenoemd.

Rechts,

Sleiderman, Toenman, Wiegert, Westenagel, Winkelhuis, Wiegman, Tijman, onbenoemd.

**Brooddeling Ageleres**

Nadat op 21 juni 1738 na een hevige onweersbui die uit zuidwestelijke richting kwam, een misoogst was ontstaan, berloofden de boeren uit Agelo plechtig om aan de armen van Ootmarsum en omgeving elk jaar brood te verstrekken wanneer ze in het vervolg voor een dergelijke misoogst gespaard zouden blijven.

Elk jaar, op de eerste maandag na Pinksteren, wordt dit gebruik herdacht en komen de boeren uit Agelo samen bij het Kruisbeeld op de Ageleres.

Aangezien er geen echte arme mensen meer zijn, is de brooduitdeling verleden tijd, maar wordt er nu alleen nog gebeden en dank gebracht voor een goede oogst.

Na knooppunt **39** komt men vervolgens langs de **Kroezeboom**.

Daarna langs de **havezate Herinckhave** en de **watermolen**.

Rechts van de Ootmarsumseweg staat de **Fleringermolen**. In de schuilhut onderaan de molen opgang vindt u een beschrijving van de molen en de verdere historische monumenten in de buurt.